

Bijlage - IK WIL DE KONING ZIJN

Lady Macbeth

In het boek heeft de vrouw van Macbeth geen naam, in het stuk heet ze Lady Macbeth en zo is ze ook de geschiedenis in gegaan. Als een ambitieuze meedogenloze vrouw die alles wil doen om hogerop te komen. Zelfs moord. De heksen hebben Macbeth op het idee gebracht, maar Lady M. is degene die hem ophitst, hem zegt wat hij moet doen en hem helpt de rommel op te ruimen na de moord als hij vol wroeging is. Zo krijgt ook zij letterlijk bloed aan haar handen. Iedere theaterliefhebber kent dat beeld, later in het stuk zie je hoe de lady voortdurend haar handen wast om dat bloed weg te krijgen. Handenwringend dwaalt ze door het kasteel.



Britse humor

Aan de andere kant van het kanaal zijn ze terecht heel trots op Shakespeare, ze noemen hem ook de Onsterfelijke Bard (of minstrel). Maar ze kunnen er ook mee lachen. Zelfs met zo'n bloederig drama als Macbeth. De plaatjes hierboven zijn van Campbell Grant uit *Gekke verhalen van Shakespeare: Lady Macbeth* is hier duidelijk moordzuchtiger dan haar echtgenoot en later probeert ze vergeefs het bloed van haar handen te poetsen...

Vloek

Toneelspelers kunnen bijgelovig zijn. Zo zou er een vloek rusten op Macbeth... Dat begon al bij de première in 1611 toen liep er van alles mis. Sindsdien mag je de naam van het stuk nooit luidop zeggen in een theater behalve als je het repeteert of opvoert. Anders gebeuren er steevast ongelukken of flopt je toneelstuk. In de theaterwereld, zeker in Groot-Brittannië hebben ze het dan nooit over Macbeth maar zeggen ze: 'Dàt toneelstuk' of 'Het Schotse stuk'.

Waarom is dit toneelstuk vervloekt? Shakespeare zou echte toverspreuken gebruikt hebben en daarom nemen de heksen wraak. Tenminste, dat wordt verteld... al eeuwen!